

# Gaza zucht onder wolkbreuk

Palestijnen proberen zich met fiets en paard en wagen een weg te banen door de watermassa in Gazastad na zware stortregens. Een flinke winterdepressie heeft de regio al een aantal dagen in zijn greep. In heel het Middellandse Zeegebied is het de laatste tijd hommeles met het weer. Italië was de afgelopen weken getuige van modderlawines die diverse levens hebben geëist. En in het zuiden van Frankrijk kwamen gisteren twee mensen om het leven nadat zware regenval rivieren deed overlopen en dorpen onder water zette.

FOTO AFP



*Gematigd Oman wil voorbeeld zijn in turbulente regio*

# 'IS-terreur perversie van islam'

Frank van Vliet

**MUSCAT • In Oman dragen mannen vaker een verwarlijke dolk dan een stropdas. Toch is het land een oase van rust en religieuze tolerantie vergeleken bij de ellende in de regio.**

Het nog geen vier miljoen zielen tellende sultanaat werpt zich met enige regelmaat op als vredestichter. Zo houdt het de contacten tussen Iran en de Verenigde Staten warm rond een mogelijke nucleaire deal en bemiddelde het bij de vrijlating van diverse westerse gijzelaars.

"We doen het voor de wereldvrede", zegt een hoge ambtenaar op het ministerie van Informatie zonder enige zelfspot.

Dat is nogal hoogdravend, maar Oman is wel een van de weinige Arabische landen waar de rust bewaard is gebleven en waar de vaak bewierookte, maar de laatste tijd weinig zichtbare, 'vreedzame islam' wordt gepredikt.

Men gaat daarin zover om gastheer te zijn van een conferentie van de internationale Latijnse Academie met als thema 'Gedeelde waarden in een wereld van cultureel pluralisme'. Dat klinkt nogal plechtig, maar het is een verademing om de Omaanse minister van Religie, sjeik Abdullah bin Mohammed Al-Salami, in alle openheid te horen verklaren "dat door de problemen in de regio de islam een probleem van de hele wereld is geworden".

Vaak draaien dit soort godsdienstige leiders om de

hete brij - de terreurgroep IS - heen. Al-Salami staat echter zonder enige problemen de westerse pers te woord bij koffie met gevulde dadels. „IS is een perversie van islam. Natuurlijk snap ik dat mensen in het Westen uiterst bezorgd zijn. Dat zijn wij ook. De wandaden van IS-radicalen besmeuren de reputatie van de islam. IS bedreigt de stabiliteit en terroriseert de wereld.”

De minister heeft ook geen kant-en-klare oplossing, maar zou graag het Omaanse model op de islam loslaten. Daarbij is politieke stabiliteit van groot belang evenals hervormingen tot een tolerant geloof. Zelfs als

dat, zoals in Oman, de staatsreligie is en sharia de basis vormt voor de wetgeving.

„Fundamentalisme is niet uit de lucht komen vallen. Dat was een proces van jaren. Probleem in de regio

## Oase van rust in zee van terrorisme

was dat je twee modellen had: een waarbij de religie totaal ondergeschikt was aan de politiek. Dat leidt tot spanningen. Bij het andere model is er al sprake van een open conflict tussen politiek en religie.”

Als voorbeeld hoe het niet

moet wordt naar buurland Saudi-Arabië geweest. Daar kregen de religieuze leiders de overhand en hebben de politieke kopstukken nu de grootste moeite om radicalisme weer terug te dringen. „Die ruimte geven we hier niet.”

En dat betekent dus dat nauwkeurig in de gaten wordt gehouden wat er wordt gepredikt in de moskee. Daarbij worden vooral buitenlandse imams, zoals die uit Egypte, goed gevolgd.

In Oman geldt vrijheid van religie, met de altijd vrij interpreteerbare beperking dat die de openbare orde



Als of ze de vredelievendheid van hun land willen demonstreren, geven deze Omaanse jongens het vredesteekje. FOTO TELEGRAAF

niet mag verstoren, maar de Anglicaanse geestelijke Chris Howitz is in zijn kerk in een buitenwijk van de hoofdstad Muscat dik tevreden. Het godshuis is van buiten onopvallend maar van binnen fraai ingericht met duur hout. Een gift van Oman. Bij sommige diensten komen meer dan 500 christenen opdruiven.

De voorganger uit Manchester, die daar onder meer de teamgeestelijke van voetbalclub Manchester City was, is in de drie jaar dat hij hier woont, nooit in de problemen gekomen. Sterker nog hij is een graag geziene gast bij evenementen van het ministerie van Religie. „De bevolking toont altijd zeer veel respect. Hebben ook echt belangstelling voor onze godsdienst. Dat is een nieuwsgierigheid die er in Manchester al lang niet meer is. Daar kreeg ik nogal eens verwensingen naar mijn hoofd geslingerd.”

In de Hindoetempel aan de overkant van de straat schenkt beheerder Kanak Ved een merkwaardig kopje thee, maar zijn hartelijkheid is er niet minder om. De 70-jarige Indiër uit Bombay is al veertig jaar in het land. „Ik hou van Oman”, roept hij met regelmaat uit. In het tempelcomplex mag men van de autoriteiten doen en laten wat men wil. Bij feesten is het niet onge-

woon dat de islamitische burens komen kijken. Zelf is men eveneens tolerant, want op het terrein is ook een kleine tempel voor boeddhisten. De enige keer dat de politie kwam kijken, was toen er tijdens een religieus feest iets te veel vuurwerk werd afgestoken. „Dat doen we nu wat rustiger.”

**Zo ziet men het graag in Oman. En die gekromde dolk, de khanjar, vaak een pronkstuk uit de familiecollectie, krijgt iedere jongen na een bijzondere prestatie, zoals het halen van een schooldiploma.**

## Aanslag Nigeria

**ABUJA • Bomexplosies en schoten bij een moskee in de Noord-Nigeriaanse stad Kano hebben tientallen mensen het leven gekost.**

Hulpverleners en Nigeriaanse media repten van 81 doden en ruim 120 gewonden. De autoriteiten en hulpdiensten vrezen dat het dodental nog verder oploopt, omdat veel gewonden er slecht aan toe zijn. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft meer van dergelijke aanslagen gepleegd.

De Telegraaf



Cover is onder voorbehoud

CADEAUTIP

Al het nieuws van 2014

Het Jaar 2014 biedt een afwisseling van groot nieuws en kleine gebeurtenissen, waarin altijd de mens centraal staat. Nu al kan worden gezegd dat 2014 een jaar is van uitersten. Een jaar om niet te vergeten.

- Softcover, 208 pagina's en met meer foto's dan ooit
- Het boek verschijnt half december
- Bestel **Het Jaar 2014** nu met € 3,- korting en krijg het boek nog voor de kerstdagen thuisgestuurd

\*Kortingsactie is geldig t/m 2 december 2014

14,95  
**11,95\***

Bestel via [www.telegraaf.nl/boeken](http://www.telegraaf.nl/boeken)